

Huset målas

av Louise Wramner

Bosse och Frida bor i ett stort rött hus på landet. Där bor också deras tre barn och en hund. [Plingande ljud]. Barnen heter Sara, Elin och Jonas. Hunden är stor och svart och heter Karo. [Plingande ljud]. En dag går Bosse runt huset och tittar noga. Han ser att färgen håller på att försvinna på flera ställen. [Plingande ljud]. Bosse blir orolig. – I sommar måste vi måla om huset, säger han. Frida håller med. – Alla måste hjälpa till, säger hon. [Plingande ljud]. Bosse åker och köper rödfärg och penslar. Alla tar på sig gamla kläder. På huvudet tar de en keps eller hatt. [Plingande ljud]. Bosse och Frida hämtar stegar. De ska måla högst upp. Barnen får stå på marken och måla. Karo får titta på. [Plingande ljud]. Frida står högst upp på en stege när hon nyser och börjar vingla. Pytsen med färg glider ur händerna på henne. [Plingande ljud]. Hon försöker fånga pytsen, men det är för sent. Det skvätter åt alla håll när pytsen slår i marken. [Plingande ljud]. Barnen får färg i ansiktet och på händerna. Karo får också färg på sig. – Han ser ut som en leopard med röda fläckar! säger Sara. [Plingande ljud]. Barnen får gå in och tvätta sig. Bosse tvättar Karo med vattenslangen. [Plingande ljud]. Kläderna blir också alldeles fläckiga. – Så bra att vi har gamla kläder på oss, säger Elin. [Plingande ljud]. – Kläderna ska vi ändå slänga när vi målat färdigt, säger Jonas. – Eller spara, så vi kan använda dem nästa gång, säger Elin. [Plingande ljud]. – Jag hoppas verkligen att kläderna är för små för er när vi måste måla huset igen, säger Frida och skrattar.